



VII. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ελευθέριος Π. Μαστρονικόλας

Εγεννήθη εἰς τὸν Πειραιᾶ τὸ 1928 ὅπου καὶ περάτωσε τὴν στοιχειώδη καὶ μέσην ἐκπαίδευσιν. Ἐνεγράφη κατόπιν ἐξετάσεων εἰς τὴν Ἰατρικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1948 καὶ ἐπεράτωσε τὶς σπουδές του τὸ 1956 με πτυχίον βαθμοῦ "Λίαν Καλῶς". Στὸ ἀνωτέρω χρονικὸν διάστημα αὐτὸ ἐξεπλήρωσε τὶς στρατιωτικὰς του υποχρεώσεις ὡς ναύτης στὸ Βασιλικὸν Ναυτικόν. Ἀπόκτησε τὸ 1960 τὴν εἰδικότητα χειρουργοῦ μαθητεύσας στὴν Α' Χειρουργικὴ Κλινικὴ τοῦ Γενικοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομείου Πειραιῶς με διευθυντὴ τὸν Μιχαήλ Παρασκευά. Ἀπὸ τὸ 1959 ἦτο ἐσωτερικὸς βοηθὸς καὶ ἐπιμελητὴς τῆς ἀνωτέρω κλινικῆς μέχρι τὸ 1964. Τὸ 1966 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν με θέμα "Συμβολὴν εἰς τὴν μελέτην τῆς ἰδιοπαθοῦς κυστικῆς νόσου τοῦ ἥπατος" με βαθμὸν "Λίαν Καλῶς". Ἀπὸ τὸ 1965 ἕως τὸ 1967 ἦτο ἐπιμελητὴς τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Ἀτυχημάτων Τραυματιῶν (Κ.Α.Τ.).



Ἀπὸ τὸ 1969 μέχρι τὸ 1986 ἐπιμελητὴς τῆς Β' Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ "Τζανείου" Γενικοῦ Νοσοκομείου Πειραιῶς, διατελέσας Προϊστάμενος τῆς Κλινικῆς αὐτῆς κατὰ διάφορα διαστήματα.

Ἀπὸ τὸ 1986 ἕως τὸ 1990 διευθυντὴς σε προσωποπαγὴ θέση Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς Κλινικῆς τῆς "Πολυκλινικῆς Ἀθηνῶν".

Ἀπὸ τὸ 1990 μέχρι τὸ 1994 διευθυντὴς τῆς Γ' Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ "Τζανείου" Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου Πειραιῶς.

Συμμετείχε σε ὅλα τα χειρουργικὰ συνέδρια τῆς Ἑλλάδος. Παρουσίασε πολυπληθεῖς ἀνακοινώσεις καὶ μελέτες με χειρουργικὸ ἐνδιαφέρον.

Πληθωρικός χαρακτήρας με πηγαίον "χιούμορ" γνωστὸ ὄχι μόνον στὸ Νοσοκομεῖο καὶ τὸν Ἰατρικὸν Κόσμο ἀλλὰ καὶ γενικότερον στὴν Πειραιϊκὴ Κοινωνία.

Παντρεύτηκε τὴν Ἀγγελικὴ Παπαμιχαήλ καὶ ἀπέκτησε δύο τέκνα, τὴν Αἰκατερίνη (Τίνα) καὶ τὸν Παναγιώτη.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ χειρουργικοῦ τοῦ βίου του μέχρι καὶ τὸ 1985 προϊστάμενος Χειρουργικῶν τμημάτων ἰδιωτικῶν κλινικῶν τοῦ Πειραιῶς.

Συνεχῶς συμμετείχε εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν ἰατρῶν με τρόπο ζεστὸν καὶ οὐσιαστικόν, ἐπιμένοντας εἰς τὴν προκτικὴν ἐφαρμογὴν τῆς Χειρουργικῆς, περιλαμβάνοντας ἀναφορὰς στὰ σύγχρονα δεδεομένα.

Ἦτο ικανότατος Χειρουργὸς καὶ Ἰατρός γενικῶς.

Ἀπὸ τὸ 1976 ἕως τὸ 1997 διετέλεσε καθηγητὴς στὴ Μέση Τεχνικὴ Ἐπαγγελματικὴ Σχολὴ Νοσηλευτῶν τοῦ "Τζανείου" Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου Πειραιῶς.

Ἦτο μέλος τοῦ Πειραιϊκοῦ Συνδέσμου καὶ τοῦ τμήματος LIONS Πειραιῶς.

Συμμετείχε τὸ 1973 σε κρατικὴ ἀποστολὴ στὴν Ἀλβανία με σκοπὸ τὴν καταγραφή τῶν υγειονομικῶν συνθηκῶν καὶ τὴ δυνατότητα υγειονομικῆς συνεργασίας.

Ἡγήθη κλιμακίου πρὸς ἐξέτασιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Μεσοχώρας Τρικάλων τὸ 1974.

Συνταξιοδοτήθη τὸ 1994. Ἀπεβίωσε περὶ τὸ 1999 εἰς τὸν Πειραιάν..

*Σταμάτης Ι. Μαγιάτης
Χειρουργός, τ. Διευθυντὴς ΕΣΥ "Τζανείου"*