

V. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εμμανουήλ Β. Στάης (1883 – 1939)



Ο *Εμ. Β. Στάης* απετέλεσε σταθμόν διά την Οργάνωσιν και την Διοίκησιν του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, βάζοντας τις βάσεις δια την εξέλιξίν του ως συγχρόνου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Από γνωστή Κυθηραϊκή Οικογένεια των πρώτων οικιστών του Πειραιώς, υιός ιατρού εγεννήθη στον Πειραιά το 1883.

Εις ηλικίαν 20 ετών ανηγορεύθη πτυχιούχος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως έγινε βοηθός στην έδρα του καθηγητού Καλλιοντζή.

Το 1907 έγινε επιμελητής στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Το 1909 ως μέλος ειδικής ομάδος του Ερυθρού Σταυρού αποστέλεται εις την Σικελία διά την παροχήν ιατρικής βοήθειας εις τα θύματα του σεισμού.

Το 1911 εγκαθίσταται εις το Μαυροβούνιον και αναλαμβάνει προσωπικός ιατρός του Βασιλέως Νικήτα και κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους υπηρετεί στον στρατό του Μαυροβουνίου εξελισσόμενος μέχρι του βαθμού του αρχιάτρου, παραμένει

δε (μετά την ένωσιν Μαυροβουνίου-Σερβίας) στην Νοτιοσλαβία ως ιατρός.

Το 1925 αναλαμβάνει την Διοικητική Διεύθυνσιν του «ΤΖΑΝΕΙΟΥ» Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς για δέκα περίπου χρόνια. Εφαρμόζει κατ' αρχάς το σχέδιο «ΒΟΥΡΟΥ», διά την ανασυγκρότησιν του Νοσοκομείου και με την σωστή Διοίκησίν του λαμβάνει την μορφήν Νοσηλευτικού Ιδρύματος και όχι Πτωχοκομείου. Παραλλήλως το 1927 εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. Από το 1930 είναι πρόξενος της Νοτιοσλαβίας στον Πειραιά. Το 1938 εκλέγεται Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς με αξιοσημείωτον δράσιν διά την επίλυσιν των επαγγελματικών προβλημάτων των ιατρών.

Η κοινωνική παρουσία του είναι έντονος. Διετέλεσε Πρόεδρος του «Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς», Έφορος Αθλητισμού και Κοσμητείας του Πειραιϊκού Συνδέσμου, σημαίνον μέλος της Εθνικής Εταιρείας και μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ετιμήθη με Ελληνικά και Σερβικά παράσημα, όπως επίσης με τιμητική διάκρισιν της Γαλλικής Ακαδημίας.

Ο Δήμος Πειραιώς τον ετίμησε με ονομασία οδού εις την περιοχή του Νοσοκομείου.

Απεβίωσε αιφνιδίως στον Πειραιά την 26ην Ιουνίου 1939 εις ηλικίαν 56 ετών.

Σταμ. Ι. Μαγιάτης