

VI. Από την ιστορία του Νοσοκομείου

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

Όταν τριτοετής φοιτητής έπεσε το μάτι μου μεταξύ της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και του Χειρουργείου, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σε δύο προτομές, η μία, η ορειχάλκινη, αφορούσε τον Καθηγητή **Ξενοφώντα Κοντιάδη**. Αργότερα άκουσα ότι σκοτώθηκε στον Πόλεμο του 1940 ενώ χειρουργούσε.

Αναδηλώνοντας τα αρχαιακά αντικείμενα του Νοσοκομείου μας ευρήκα ένα φωτογραφικό πορτραίτο μισοκατε-στραμμένο. Δεν θυμάμαι κατά το διάστημα 1968-1981, στον χώρο όπου ήταν ανηρτημένες οι φωτογραφίες των παλαιών Διευθυντών Ιατρών, να υπήρχε μαζί με τις άλλες. Πιθανότατα θα είχε καταστραφεί πιο μπροστά...

Το 2008 στο λεύκωμα - Ιστορικό Διάγραμμα του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» υπάρχει μία παρόμοια είναι ο Καθηγητής **ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ**.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης από το 1937 ήτο Διευθυντής της Α' Χειρουργικής Κλινικής του «**ZANNEIOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**» Πειραιώς.

Εγεννήθη το 1903 στην Μασσαλία. Έλαβε Δίπλωμα Βιολογικών Επιστημών και έν συνεχεία ανηγορεύθη Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων.

Το 1934 διορίσθηκε Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής σε Νοσοκομείο του Παρισιού. Εβραβεύθη με 6 από τις σπουδαιότερες επιστημονικές διακρίσεις της Γαλλίας. Τον Φεβρουάριο του 1937 ωνομάσθη Υφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1939 Επικουρικός Καθηγητής της Χειρουργικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. Τον Μάϊον του 1940 εξελέγη παμψηφεί τακτικός Καθηγητής της ανωτέρω έδρας και Διευθυντής της αντιστοίχου Πανεπιστημιακής Κλινικής εις το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Κατά τον Ελληνοϊταλικόν Πόλεμον επεστρατεύθη ως έφεδρος Πλωτάρχης ιατρός Β.Ν. με πρώτη τοποθέτησιν εις το Ναυτικόν Νοσοκομείο Πατρών, μέχρι τον Νοέμβριον 1940 ότε και μετετέθη ως Διευθυντής στο Ναυτικόν Νοσοκομείο Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Τέλος Δεκεμβρίου 1940 μετετέθη εις το Ναυτικόν Νοσοκομείο Πειραιώς ως Διευθυντής.

Κατόπιν εντόνων προσωπικών του αιτήσεων μετετέθη εις το Μέτωπον, τοποθετηθείς Διευθυντής εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τον βαθμόν του εφέδρου Αντιπλοιάρχου Ιατρού Β.Ν. την 1-1-1941.

Στην νέα του θέση διοργάνωσε ειδικόν τμήμα Χειρουργικής δια τους παγοπλήκτους. Την 20ην Απριλίου 1941 το Νοσοκομείο εβομβαρδίσθη και χειρουργών με τον Γεν. Αρχίατρον Γεώργιον Μαρ-



κάκη εφονεύθη....

Πλην των δύο προαναφερθέντων έπεσαν ηρωικώς 6 εθελόντριες αδελφές Νοσοκόμοι του Ε.Ε.Σ. Οι προϊστάμενοι Ελένη Παρασκευοπούλου και Καλλιόπη Γιαλουνδα. Επίσης έπεσαν ηρωικώς ένας Δεκανέας, ένας Λοχίας και δέκα οκτώ οπλίτες.

Εκπόνησε πέραν των εκατόν εργασιών κυρίως εις την Γαλλικήν Γλώσσα που αφορούσαν την φλεβικήν θρόμβωσιν (διατριβή του), παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων, των αγγείων, των νεύρων, των άκρων, του θώρακος, του ουροποιητικού συστήματος και των γεννητικών οργάνων.

Ετιμήθη μεταθανάτως με τον Ταξιάρχην του Τάγματος Γεωργίου Α' μετά ξιφών και με τον Ταξιάρχην του Τάγματος του Φοίνικος μετά ξιφών.

Ελπίζω η **συστηματοποίησης του Ιστορικού Αρχείου του Νοσοκομείου μας** (αν γίνη ποτέ...) να αποδώση και άλλα Ιστορικά στοιχεία, όπως επίσης η ενδεχομένη ανταπόκρισις της Υπηρεσίας Ιστορικών Αρχείων Ναυτικού.

Πάντως το Νοσοκομείο μας πρέπει να προβάλλη την μνήμην του ήρωος, **επιστήμονος και λειτουργού του** πέραν του διαλυμένου φωτογραφικού πορτραίτου του... (το οποίο ούτως ή άλλως ο ίδιος είχε προσφέρει επί τη αποχωρήσει του κατά το έθος της εποχής εκείνης).

Σταμ. Ι. Μαγιάτης
Χειρουργός
Αν. Διευθυντής